

Forlænget weekend i Rom

fra den 12. maj til 17. maj 2005

Bed & Breakfast **BOLOGNA**



Piazza Bologna 6, 1. sal.

3 stop med metroen fra centralstationen.
Busrute 62's endestation. Den kørte igen-
nem byen og endte ved Petersk irken.
Turen tog som regel 45 minutter og der
var sjældent plads til at sidde ned.





Værelset var rimelig med eget bad og toilet





Der var et lille køkken, hvor morgenmaden blev serveret. Der var køleskab og micro-bølgeoven til fri afbenyttelse



Udsigt fra værelset ned på Piazza Bologna.





Circus Maximus i forgrunden med
Septimius Sverus' Palads og Arkade.



Via de S. Gregorio på vej mod Colosseum



Via de S. Gregorio på vej mod Colosseum



Konstatin Buen ved siden af Colosseum





Via Sacra, den hellige vej, der forenede alle de større templer.
Set fra Colosseum



Colosseum, Det Flaviske Amfiteater.
Det er oval og måler 186 meter på længste led. Det var 50.000 nummererede siddepladser og 5.000 ståpladser. Der var adgang igennem 66 nummererede indgange.
Arenaen var på 3600 m²
Bygningen kunne overdækkes med et kæmpe *velarium*, et sejl fastgjort til 240 piller.







Konstantin Buen, set oppe fra Colosseum





Colosseum, set fra toppen af en sightseeingbus



Der var mange herreløse katte i Forum Romanum. De fik en hjælpende hånd af en venlig dame.





Forum Romanum set fra forskellige punkter.



Karen nyder udsigten fra Palatiner højen over mod Colosseum.









Castor- og Pollyx-templet



Vesta-templet





Et par gæve krigere ved Forum Romanum



Ponte Fabricio broen over til Tiberøen er bygget i 62 f. Kr.



Broen set fra den anden side.



Peterskirken, set fra
Via delle Conciliazion



Peterspladsen med Peterskirken i
baggrunden





Lørdag besøgte vi Vatikanmuseerne



Udsigt ud over Rom, set fra
Vatikanmuseerne





En gård inde på Vatikanmuseet

Loftet i en af de mange sale, der er på museet





Der var også mange flotte mosaikker i gulvet. Her er en med afspærring, så man kunne se udsmykningen. De fleste var gemt under de mange besøgendes fødder.



Jeg tror nok det er loftet i Galleria delle Carte Geografiche.





Et kik over mod Peterskirkens kuppel





Gavlen i Det Sixtinske Kapel



Det Sixtinske Kapel





Vatikan biblioteket



Så er der tid til frokost



Stille gader i Rom



Tiberen





Statspolitiet havde 150 års jubilæum og i den anledning havde de lavet en stor udstilling med deres isenkram. Her er en nem sag til autostrada inspektion - en Lamboginni.



Et yndet transportmiddel i Rom er scootere - og dem var der mange af.



Endnu et par små, stille gader i Rom



Gadehandlere i aktion på Piazza Novona



Flodernes Fontæne på Piazza Navona





Fingerdansen



Stadig Piazza Navone



Pantheon, bygge 120 e. Kr. af kejser Hadrian



Pantheon, set indefra. Kuppelens diameter og højde er 43,30 meter, hvor af hlvadelen udgør selve kuppelen





Piazza delle Rotonda ved Pantheon





I kø for at komme ind i Peterskirken





Indgangen til kirken



Peterspladsen, set fra kirken





Hovedskibet i Peterskirken med kuplen i baggrunden





Et kik op i kuplen



Højaltet





Berthel Thorvaldsens monument over Pius 7.s gravmæke



På vej op til toppen af kuplen. Her er vi i buegange, der løber hele vejen rundt.



Mere buegang



Udsigt over Rom fra Peterskirkens kuppel



Peterspladsen, set oppe fra kuplen









Kuplen på Peterskirken, fotografert med zoom





Her oppe står folk og nyder udsigten



Her ses de statuer, der står oven over indgangen til Peterskirken





Schweizergarden, Vatikanets egen hær



Obeliskens på Peterspladsen



Peterskirken set ned fra Via della Conciliazione



Sidst på eftermiddagen gik vi ind i kirken igen. Tilfældigvis var der en messe, hvilket betød at de kraftige lamper i kuplen var tændt, så det var meget bedre at fotografere derinde.



Bronzestatue af St. Peter



Præster i procesion. Det grå tæppe øverst oppe dækker for et billede af en nonne. Billedet blev afsløret under højtidligheden.



Det er måske paven, der går der i den røde kappe. Han havde i hvert fald en anderledes hue på, end de andre præster.





Kolonnaden er 198 meter lang og 148 meter bred. Den består af 4 rækker travertiner søjler, ialt 284 stk.

Midterskibet i Peterskirken



Trevifontænen



Parkering er et kapitel for sig selv i Rom. Her er en smagsprøve. Alle bilerne på billedet var parkeret.



Aktivitet lige oven over Den Spanske Trappe





Den Spanske Trappe.
Her var der mange mennesker





Vi drak kaffe på Café Grecco. Her holdt alle de danske kunstnere til før i tiden. Bl.a. H.C. Andersen, hvis billede hænger nederst på billedet her neden under.





Vi var nede i en af Katekomberne.
Billederne her viser udsigten ind til
Rom. hvis man ser efter, kan man lige
ane Peterskirken i horisonten.





Motiver ude ved nogle af Roms Katakomber.





Oldtidsvejen Via Appia Antica med de store brosten





Flere stille gader i Rom



Roms undergrundsbaner. Det er to linier. Her er toget på den ene. Godt overbroderet med graffiti, så meget, at det undertiden var umuligt at se ud af vinduerne.



Kød- og frugtmarked midt i Rom



Endnu et billede af parkeringsproblemerne i Rom



Forskellige transportmidler i Rom.
Vi prøvede en åben sightseeingbus.





Nogle flere ruiner i Rom. hvisnok en af de første kristne kirker (den runde)



Hviletid på Palatinerhøjen